

ZID THEATER

Kinderkrant

Ontdek
met ons
samen de
Kolenkitbuurt!

I KOLEN
love Kit

ZID



Hallo!

Beste kinderen uit de Kolenkitbuurt en alle andere kinderen die hier komen,

Voor jullie ligt de Kinderkrant die wij hebben gemaakt onder begeleiding van verschillende theaterdocenten, fotografen en een ontwerper van het ZID Theater.

Wij zijn een groep kinderen en dit is de eerste keer dat we zo iets hebben gedaan. En we vonden het erg leuk om te doen.

We hebben een speurtocht door de buurt gemaakt en allerlei spannende plekken gezocht, die we mooi vonden om te spelen. Geen gewone plekken, zoals een speelplaats, want daar is het vaak druk en dan komt er ruzie en zo. We zochten juist verborgen plekjes, onbekende plekjes, waar je iets heel anders kunt doen, zoals een boek lezen in een plantsoen, dansen op een toneel of een verjaardagsfeest vieren op een speelplaats.

We hopen dat jullie het leuk vinden om te lezen, de foto's te bekijken, zelf iets op te schrijven en dat jullie zo op ideeën komen.

Heel veel plezier met het lezen - en natuurlijk het spelen in de buurt!
Carita, Celine, Eline, Maryana, Pavel, Zoya, Vladislav, Alla, Elsa,
Janneke, Laila, Amira

Dit boekje is ontstaan als onderdeel van het project I Love Kolenkit van het Stadsdeel West en is gemaakt onder begeleiding van het ZID Theater.



Op straat



Ik hou van mijn school, om de kinderen te zien op het plein en te spelen met mijn vriendinnetjes. Ook hou ik er van om in het park te spelen en naar ZID Theater te gaan.

Op straat kun je ook grappige dingen doen, spelen met leuke poppetjes bijvoorbeeld. Dan zie ik de buurt opeens heel anders, als een grote speeltuin. En ik ken de weg goed, alle leuke en spannende plekjes, dus ik kan altijd wel weer iets nieuws verzinnen om te doen.



Altijd gezellig

Ik hou ervan om te klimmen. In bomen of een klimrek of zomaar op een muurtje. En ik hou van zingen. Dat zingen is niet in de buurt, maar dat vind ik niet erg, want ik doe het heel graag.

Maar ik vind het ook leuk om met mijn vriendinnen af te spreken en in de speeltuin te spelen. Of wat ook fijn is: naar het hondenveldje gaan en met de puppy's te spelen. Dat is ook altijd gezellig.



Mijn wereld

Weet je hoe we voor onze planeet zouden moeten zorgen? Door voor hem te zorgen zoals we voor onze tuin zorgen. Ik zie dat mama in elke seizoen iets doet om mooie bloemen op ons balkon te hebben: zaden planten, water geven, dooie takjes eruit knippen. In elk seizoen gebeurt er wel iets nieuws. Dat is hetzelfde als met onze aarde. In elk seizoen geeft hij ons iets nieuws: bloemen, fruit, groente, van alles. Het geeft ons genoeg voedsel voor iedereen. Ik wil mijn wereld in een mooie tuin planten, in een goede buurt, in een leuke stad, land, continent, in een wereld waar vrede is. Deze buurt is mijn wereld.



Grote dromen

Mama zegt dat de wereld in mijn handen ligt. En ik pak hem en ik ga buiten spelen. Mijn buurt is fantastisch, vooral in de zomer. Buiten spelen van de ochtend tot 's avonds laat. En wat ook super is, is theater doen bij ZID, samen met mijn vrienden. ZID Theater is leuk! Ik wil later acteur worden. En voetballer. En dan over de hele wereld reizen. De wereld is te groot voor mijn kleine handen, maar niet voor mijn grote dromen.





Onze lievelings-plekjes

Ik heb veel goede vriendjes, we zijn er altijd voor elkaar. We gaan naar verschillende scholen, maar we ontmoeten elkaar heel vaak na school en in het weekend. Ze zeggen dat ik slim bent, daarom moest ik naar andere school. Daar ben ik inmiddels gewend. Ik doe mijn huiswerk op school en zo heb ik tijd om snel naar buiten te gaan en mijn vriendjes te ontmoeten. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn om goede vrienden te blijven. Hier in de buurt hebben we onze lievelings-plekjes om te spelen, maar ik ga niet zeggen waar!!



Ik ga ook acteren

Verkleeden en maskers maken is heel leuk, soms gebruik ik ook mama's schoenen en haar make up, hoewel ze dat niet leuk vindt, maar als ik optreden moet, dan mag het. Daar word ik heel blij van. Mijn oudste zus treedt vaker op dan ik en ze gebruikt ook meer make up. Ik ga ook acteren, dansen en zingen, dat vind ik tof. Het is heel fijn bij ZID, daar kan alles. Ik wil snel groot worden. Ik wil dat mijn voeten snel groeien zodat mijn moeders glimmende schoenen me goed passen.



De graffiti

Ik houd van kleuren, overal en veel. Als de lente komt voelt dat als een groot feest. Als ik loop door mijn buurt ontdek ik altijd wel iets nieuws. De graffiti op het grote gebouw is vaak veranderd, sommige vind ik mooi, andere niet. Ik wil er ook een keer schilderen, maar ik wil niet dat ze dan iets over mijn tekening heen spuiten. Dat zou ik niet leuk vinden, daarom teken en schilder ik mijn ideeën in mijn notitieboekje. Dat is heel tof.



Mijn buurt is een fijne plek

Soms loop ik, maar meestal dans ik. Dat is in onze buurt, met brede en lange voetpaden hartstikke fijn, hier in de buurt ren ik overal. Als de zon schijnt ben ik meestal in de speeltuin. Ook als ie niet schijnt, als het maar niet regent. Met mijn vriendinnen maken we samen pasjes voor onze eigen dans. Ik houd van optreden en om op een groot podium te staan en bij ZID Theater hebben we deze kans. We maken scènes die over de tijd en over familie en vrienden gaan. Mijn buurt is een fijne plek, ik ga met mijn fiets overal naar toe, liefst samen met mijn vriendinnen. Dat is heel gaaf.



Speellijstje



Deze week wil ik spelen met:



Dit fietstochtje wil ik deze week maken in de buurt:



Foto's die ik misschien wil maken:



Wat ik niet ga doen deze week:

Speelplekkenlijstje



**Wat is jouw
mooiste moment
in de buurt?**



Mijn lievelingsdieren zijn paarden

Mijn lievelingsdieren zijn paarden. Ik hou van naar verhalen luisteren, maar ook van ze te verzinnen, ik kan niet stoppen als ik eenmaal begin. Reizen naar andere werelden buiten deze Melkweg Galaxy, daar droom ik van. Dat ik met een groot paard door de buitenaardse wereld kan gaan. Mijn lievelingsdieren zijn paarden, daarom komen ze in al mijn verhalen en dromen voor. In mijn verhalen bestaan ze in alle kleuren en maten. Ik wil net als in het circus met een mooie glitter jurk en een veer op mijn voorhoofd op een paard rijden.

Lachen naar de burens

Mijn buurt is nooit saai, ik kan er van alles vinden: bloemen, veel gras, en water is in Nederland overal. Op straat zie je veel mensen die gezellig bij elkaar zitten of naast elkaar lopen. Iedereen is vriendelijk en groet elkaar. Het doet me denken aan het land van mijn vader, waar we vaak op vakantie gaan. Daar zijn mensen met een grote lach, die je altijd goeiedag zeggen, dat wil ik ook hier in Amsterdam. Ik weet wel dat het moeilijk is als je niet dezelfde taal praat, maar lachen naar de burens is altijd een goede start.

Mijn buurt is mooi

Aan De Roos van Dekamaweg zijn we altijd samen. We maken maskers, spelen, lachen, en hebben vooral veel plezier en lol. Mijn buurt is mooi. Alleen ben ik bang voor ratten en die zitten overal. Daarom moeten we geen brood aan de vogels geven en ons afval in de vuilnisbak doen. Als ik niet naar buiten kan gaan, zwaai ik van af mijn balkon naar mijn vriendinnen en dan groeten ze me terug met een act.

Elke dag in de tuin

Hier is het zo groen en er is veel ruimte om te spelen. We vinden het leuk om als bloemen te zijn, soms zichtbaar en soms onzichtbaar. Ik mocht niet meer buiten spelen, alles was dicht en donker. Maar nu, hier, mag dat weer en dan speel ik elke dag in de tuin. Ik heb twee nieuwe vriendinnen. En ik hou van theater.





Een held

Ik wil een film maken, hier in de tuin. Film is leuk, want er kan van alles gebeuren dat in de werkelijkheid niet bestaat. In een film ben ik blij en ik kan alles doen wat ik wil. Zullen we samen een film maken, dan speel ik een held.



Een boekenclub

Hier is alles nieuw en oud tegelijkertijd. Daar tegenover is mijn school en hier spelen we af en toe. En soms wil ik in de buurt rustig een boekje lezen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan komt er steeds iemand langs die ik ken en dan gaan we kletsen. Ik wil graag een boekenclub oprichten, buiten, met stoeltjes en leuke boeken. Dat zou de buurt nog leuker maken. Vinden jullie dat ook een goed idee?



Achter de schermen

ZID THEATER: Karolina Spaic,
Felicity Francis, Claribel
Rodriguez, Ista Bagus

Putranto, Wendela de Vos
FOTOGRAFEN: Halyra Kulyk,
Iris Meurkens

GRAFISCH ONTWERP:
María Morales en kinderen

www.zidtheater.nl



✘ Gemeente
✘ Amsterdam
✘ West

I KOLEN
Love Kit



De buurt is vol verhalen,
alleen we moeten
ze zelf zien
te vinden!

